

# DE WERPTOL

HET HERT BEWONDEN IN DEN BAND,  
KOMT TOT EEN LEEVENDIGE STAND.



DE WERPTOL, MET EEN SNOER OMWONDEN,  
EN WEG GESMEETEN, UIT DE HAND,  
WERD ALS EEN LEEVEND DING BEVONDEN,  
TOT VREUGD VAN 'T KINDERLYK VERSTAND:  
ZO MOET GODS BAND HET HERT OMGEEVEN,  
DAN ZAL HET NAMAALS EEUWIG LEEVEN.

JAN LUYKEN, 1712

UIT: Jan Luyken, *Des menschen begin, midden en einde*. Wed. P. Arentz en K. vander Sys, Amsterdam 1712.

Fotomechanische herdruk De Banier, Utrecht 1977

Voor de volledige tekst zie: [www.dbnl.org](http://www.dbnl.org)