

GOUDEN SCHILD UIT DE DAALMEER

GOUDEN MUNT GEVONDEN UIT 1430/1433 IN KOEDIJK

Dat dokter Den Hartogh (1889-1970) vanaf 1920 jarenlang de dorpsdokter van Koedijk is geweest, zal aan velen bekend zijn. Maar is ook bekend, dat hij een enthousiast verzamelaar van oude munten was?

In 1958, hij woonde toen in Zeist, bezocht de heer W.J. de Boone hem om zijn collectie munten te



De Gouden Schild uit de Daalmeer, zoals hier beschreven

bekijken.

Er waren zoals hij al had gehoord interessante exemplaren bij.

Naast enkele mooie munten van elders uit Nederland heeft hij volgens de heer De Boone ook een in de polder Daalmeer, gemeente Koedijk, gevonden munt in zijn collectie.

Deze munt is volgens expertise van dr. H. Enno van Gelder in mei 1956 een gouden schild of halve klinkaard, geslagen te Dordrecht tussen 1430 en 1433.

De voorzijde vertoont een tronende vorst met de wapenschilden van Frankrijk-Bourgondië en van Beieren-Holland. Het omschrift luidt: + PH(ilippus) DUX BUR(gundiae) Jacob(a) DU(cessa) BA(variae) CO(mitissa) HOL(landiae) Z(elandia), d.w.z. Philips, hertog van Bourgondië, Jacoba, hertogin van Beieren, gravin van Holland en Zeeland.

De keerzijde vertoont een versierd kruis in vierpas met het omschrift + XPC VINCIT XPC REGNAT XPC INPERAT d.w.z. Christus overwint, bestuurt, beveelt

XPC is de in Latijnse letters geschreven afkorting van de Griekse afkorting voor Christus.

Inperat is hetzelfde als het meer gebruikte imperat (=bevelen)

Een vierpas is een bepaalde vorm in maaswerk, waarbij vier overlappende cirkels (de passen) in een vierhoek gelegen zijn en open zijn aan de kant waar ze elkaar raken.

De genoemde vorsten zijn Philips de Goede en Jacoba van Beieren, beide wel bekend in onze geschiedenis. Na het verdrag tussen deze beiden, dat bekend staat als “de Zoen van Delft” in 1428, is er gemunt op naam van Philips én van Jacoba tot 1433, toen Jacoba het verdrag verbrak door zonder



Hier een ander soort Gouden Schild, waarop nog duidelijk de afbeeldingen te zien zijn

toestemming van Philips in het huwelijk te treden met Frank van Borselen, een edelman uit Zeeland.

Cor Visser

Bron: Westerheem, 1958, blz. 12 – 13 van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland