

# AREND IN KOEDIJK

## KIND AANGEVALLEN DOOR ROOFVOGEL

In 1906 werd in de duinen bij Schoorl door een koddebeier een bijzonder grote vogel gezien. Het bleek een arend te zijn, zeker een dwaalgast. Daar de koddebeier geen vuurwapen bij zich had, kon hij het roofdier niet onschadelijk maken. Het dier vloog weg, zoals later bleek naar het kanaal. De 15-jarige Sijtje Bloothoofd, dochter van Pieter Bloothoofd en Gerardina de Ruijter, wonende in de boerderij op het huidige adres Kanaaldijk 272-273, leerde in Alkmaar kostuumnaaien.

Toen zij enige tijd later na de les naar huis ging, zag ze op een gegeven moment dezelfde arend achter haar aanlopen. Het dier kwam steeds dichterbij en scheen haar te willen aanvallen. Hevig verschrikt, begon zij om hulp te roepen. De vogel begon hierop echter luid te krijsen. Sijtje raakte hierop nog meer van streek. Het kwaadaardige dier kwam zo dicht bij haar, dat zij zich moest verweren om het van zich af te houden. Met een tasje, waarin zij haar boterhammen meenam, sloeg zij van zich af en wel met zoveel kracht, dat dit tasje stuk ging en het daarin nog aanwezige brood op de weg viel.



Steenarend

Nu kwam een drietal werklieden naar haar toe gesnel en de arend werd met stokken verdreven.

Het dier vloog met een stuk brood in de snavel over de wegsloot en verorberde dit op het land. Sijtje vervolgde haar weg, doch een minuut of tien later kwam de vogel haar al weer achterop. Op dezelfde wijze verdedigde zij zich en werd gelukkig op haar hulpgeroep ontzet door een andere werkman. De vogel nam daarop de vlucht. Sijtje was weliswaar niet gewond geraakt, maar “haar zenuwen waren ’s avonds zo in de war”, dat de dokter geraadpleegd moest worden.

Enkele dagen later wordt het dier in de duinen onder Egmond gesignaleerd. Hier vloog het op het hoofd van een kind van een jaar of zeven. Gelukkig zag de vader het gebeuren en snelde met nog iemand naar het kind toe. Het roofdier was echter niet bang uitgevallen en hoewel beide mannen met stokken gewapend waren, vloog hij pas weg, nadat hij beiden enige pikken in de nek had toegebracht.

Er werd later nog een keer op de vogel geschoten, maar helaas misgeschoten.

Toch is het roofdier hierna niet meer gezien.

**Cor Visser**