

DE BULLEBAK

OOK IN DE SLOTEN VAN KOEDIJK HUISDE EEN MONSTER ... DE BULLEBAK

Alle kleine kinderen willen op een gegeven moment buiten spelen. Ik wilde dat uiteraard ook, toen ik nog klein was.

Wij woonden aan de Kanaaldijk en aan de voorkant was de drukke weg met het kanaal en aan de achterkant de Achtersloot. Reden genoeg voor mijn ouders om dus heel voorzichtig te zijn met hun kleine jongen.

Aan de voorkant was het niet zo'n probleem, daar stond een vrij hoog ijzeren hek, met een grote en een kleine poort. Als die poorten nu maar dicht gedaan werden, kon een kind daar niet door of overheen.

Naar achter toe, kon eerst de steeg worden afgezet met bijvoorbeeld een ladder. Mijn vader was schilder, dus er was altijd wel een ladder. Dit werkte hetzelfde als een hek.

Toen ik wat groter werd was dit niet meer voldoende, maar nu kon ik nog door mijn moeder met een tuigje en een lijntje aan de waslijn worden vastgemaakt. Ik kon dan lopen aan het lijntje langs de waslijn. Dat ging prima, maar was toch ook niet helemaal zonder gevaar, zo'n lijn kon ook om het keeltje van het kind draaien. Maar onder toezicht was dit toch ook nog een mogelijkheid en mijn moeder hield dit wel in de gaten.



Met een touw aan de boom

Andere kinderen werden ook wel met een touw aan bijvoorbeeld een boom vastgebonden.

En zoals dat gaat, werd ik nog groter. Toen waren ook deze maatregelen niet meer voldoende. Ik kon nu tot aan de Achtersloot komen. Nu was deze sloot niet diep, maar een klein kind kon hier toch zeker in verdrinken. Nu konden de ouders wel zeggen dat je als kind niet aan de slootkant mocht komen, maar zelfs ik vond het toch te verleidelijk al dat water en die modder, en ging daar toch heen.

Hier waren dus andere maatregelen nodig en dat was ... de bullebak.

Vader en moeder vertelden je, dat er in het water een bullebak was. Als je te dicht aan de waterkant kwam, kon dit monster je in het water trekken. Dat was heel eng!



Veilig met moeder achter het hek



De Achtersloot

En zodra je toch te dicht bij de waterkant kwam, werd je altijd wel door iemand gewaarschuwd voor deze zelfde bullebak. Dit konden je ouders zijn, maar ook de burens of een willekeurig iemand. Iedereen wist wat de bullebak betekende voor kleine kinderen.

Als kleuter had je er natuurlijk je eigen fantasieën over. Alles wat maar enigszins bewoog in het water kon de bullebak wel zijn. Ja, je kon er echt bang van worden!

En later leerde je zwemmen, in het kanaal aan een kloet met een touw of, zoals in mijn jeugd, in het zwembad van Alkmaar. Maar dan geloofde je al lang niet meer in de bullebak.

BULLEBAK

Bullebak

Het is de bullebak

De bullebak uit de gracht

Blijf uit de buurt van het water, want

Hij komt, onverwacht

Bullebak

Het is de bullebak

De bullebak uit de sloot

Blijf uit de buurt van het water, want

Hij grijpt je bij je poot

Bullebak

Het is de bullebak

De bullebak van de zee

Blijf uit de buurt van het water, want

Hij sleurt je met zich mee

Bullebak

Het is de bullebak

De bullebak van 't moeras

Blijf uit de buurt van het water, want

Hij bedwelmt je met zijn gas

(gedeelte tekst uit een kinderliedje van Chris Bernhart)

Cor Visser



Was dit een bullebak? (watererrat)



.... of dit? (eend)