

DAALMEER(PAD)

HERINNERING AAN DE DAALMEER EN HET DAALMEERPAD

Smal, maar toch nog drie tegels breed
bruggen, rammelde als je erover reed.

Van Pancras naar ons Koedijk
Dwars door een eilanden rijk
Pad vol hobbels en vol kuilen
Om jouw verdwijnen kan ik huilen



Ook de Daalmeer met zijn vele sloten,
Met weemoed en verhalen overgoten
Herinnering aan vroeger, toen
er tuinders werkten één van doen,
hun gewassen daar nog teelden,
Wij als jeugd, ons er nooit verveelde.

Pad met de kerk en rooster is herinnering
 Het Vergulde Paard dat ook verging,
 waar de Gouden Engel werd gevierd,
 op oude jaar ook voorgoed verstiert,
 Het raadhuis met z'n vaste mensen
 De burgmeester was er als wij wat wensten.



Verdwenen oude smalle kerkepad,
 Je was landschappelijk een schat,
 Ingeruild voor het nieuwe Daalmeer.
 Met ook haar behoeften over en weer,
 Ik herinner me nog veel wat is verstreken
 van het oude land is mij nu gebleken.

Varen in de smalle sloten, op een vlot,
 kikkerdril in een glazen pot,
 Het sluisje en de Daalmeermolen op het land.
 met de kloet slootje springen erin of op de kant
 De smalle drassige Daalmeerkaai
 Helaas het is bijna allemaal voorbij

Henk Visser

(foto's Jan de Maijer en Jan v.d. Ham)