

DAGBOEK VAN DICK FOPMA

OORLOGSHERINNERING UIT HET KOEDIJK VAN 1945

In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog was de jonge Dick Fopma uit Amsterdam de gast van Cor Boon en zijn vrouw Nelig Kuiper in Koedijk. Dick woonde in Amsterdam en er was in die tijd weinig te eten in deze grote stad. Nelig Kuiper was familie van de moeder van Dick en na enig overleg mocht hij dan ook wel naar Koedijk komen en bij zijn "oom en tante" logeren om weer een beetje op krachten te komen.

Oom Cor was tuinder en woonde aan de Kanaaldijk nr. 338, nu nr. 228 en hier was dus zeker voor Amsterdamse begrippen, genoeg te eten.

De toen 10 jarige Dick Fopma is van maart tot eind mei 1945 bij zijn oom Cor en tante Nelig over huis geweest. Niet alleen hij had hiermee genoeg te eten, ook zijn ouders en zijn broer konden nu gebruik maken van zijn distributiebonkaart en zo wat meer te eten krijgen.



Eerste blad uit het dagboek

Nu waren er natuurlijk meer kinderen uit grote steden die bij familie of kennissen op het platteland kwamen logeren, maar Dick Fopma hield ook nog een dagboek bij in deze tijd en dat is heel bijzonder. Nu weten wij als Koedijkers ook weer meer over de laatste periode van de oorlog in Koedijk en wel door ogen van deze jongen van 10 jaar.

Het dagboekje is helaas niet meer helemaal compleet, maar Dick wist zich nog wel enige dingen te herinneren over de ontbrekende periode en dit is door ons toegevoegd.

Dick wilde graag meewerken om het dagboekje openbaar te maken.

DAGBOEK VAN DICK FOPMA

6 Maart 1945 - Vanochtend om 7.15 vertrokken we uit Amsterdam. Ik op de rammelfiets (*fiets zonder banden*) en Mams op haar eigen fiets. In het begin ging het nog wel, maar bij de Hemweg viel ik haast om en ging Mams op de rammelfiets. Ik ben vergeten te vertellen, dat op de Nassaukade een troep groene politie ons voorbij reed. Bij Westeroord, een huis bij een bos, stonden een paar groenen op de weg en iedereen moest een dwarsweg in, mannen achter en de vrouwen vooraan. Na 1 ½ uur mochten

we weggaan en klokslag 12 uur kwamen we in Heiloo, waar ik een klein bordje pap kreeg en Mams een sneetje brood. Na een kwartiertje gingen we naar Alkmaar, waar we, nadat de ketting van de rammelfiets er voor de tweede keer afgelopen was, om kwart over 1 aankwamen. We aten in Alkmaar heel lekker, n.l. aardappels (geschild) met lof en pap (zonder suikerbieten) toe. Om 3 uur ongeveer gingen we naar Koedijk, nu ik weer op de rammelfiets. Vlak bij de kalkovens liep de ketting er voor de derde keer af. Daarom liepen we het laatste stukje maar. In Koedijk werden we hartelijk ontvangen en we kregen elk twee sneetjes brood. Om half zes ging Mams weg. Ze kreeg nog wat aardappels en rooie bieten van Cor, wel een koffer vol. Ik liep met Mams mee tot de vlotbrug. 's Avonds aten we weer



Huis en koolschuur van Cor Boon en Nelia Kuiper in Koedijk

brood. Na het eten ging ik met Cor nog een paar boodschappen doen en naar tante Guurtje (*Boon*) en oom Maarten (*Muis*).

7 Maart 1945 – Vandaag is oom Dirk Kuiper jarig. We gingen voor den middag bij hem te gast. Tante Trijntje had een soort appeltaart gemaakt en ze had een wittebrood laten bakken ter ere van oom Dirk. Ze was ook erg blij met het Zweedse brood. 's Avonds at ik 7 sneetjes brood en een plattertje (*soort plat brood, haardkoek*) op. Ik hoop dat ik er vannacht geen last van heb. Cor heeft mij gewogen en ik weeg 76 pond.

8 Maart 1945 – Vanochtend gingen er twee oorlogsschepen door het kanaal, één naar het Noorden en één naar de Zuid. Ik heb vannacht geen last gehad van de 7 boterhammen. Ze hebben vandaag erg gevlogen, wat hier haast elke dag gebeurt.

9 Maart 1945 – Gisteravond was er een jager en die schoot op de garage bij Alkmaar. De molen van Tin is ook geraakt. Vanochtend kwam er iemand van de veiling 2000 kilo kool bestellen. Ik heb Cor de hele

middag geholpen met kool opladen. Ik heb vanavond ongeveer 75 muggen doodgeslagen, zoveel muggen zijn hier.

10 Maart 1945 – Vanmorgen is Cor naar de veiling bij Langedijk geweest. Voor mij was het te koud. Ik heb een boodschap voor Nelia gedaan en meteen een kaart gestuurd aan oom Klaas. Ik had donderdag al kaarten gestuurd naar Paps, Mams en Ger. 's Middags ben ik met Cor meegegaan naar het land.

11 Maart 1945 (Zondag) – Vanochtend heb ik hout gehakt en met Cor gezaagd. Tussen de middag aten we aardappelen en de laatste spruitjes. Ze waren erg lekker. 's Middags zijn Nelia en ik naar tante Trijntje en oom Dirk en nog iemand geweest.

12 Maart 1945 – Vanochtend is er weer iemand van de veiling geweest. Deze keer moest er 2300 kilo gebracht worden. We hebben de hele middag geladen.



Cor Boon en Dick Fopma, bezig tabaksbladen uit te laden

13 Maart 1945 – Vanochtend zijn Cor en ik naar de veiling geweest. Eerst ging Cor met de boot naar de kerk en ik liep eerst naar de kerk en stapte daar in. Ik zat voorin en ik had haast geen ruimte, daarom had ik het heen wel wat koud. Om half negen kwamen we bij de veiling. Het was erg druk. We moesten eerst 300 kilo lossen in een vlet, die waren voor een controleur (Piet van der Molen). En toen legden we aan bij een Rijnaak, de `Maria` van Vlaardingen. Toen aten we eerst twee sneetjes brood. Langzamerhand werd het drukker, nu begonnen ze ook te lossen. Toen onze schuit leeg was, legden we hem bij een steiger aan en toen gingen we eerst in een koffiehuis verder ons brood op eten. We kochten er ook nog een kop koffie bij, maar ze was erg sterk, want er was maar een klein beetje melk in. Om half elf gingen we naar huis. Toen we langs het veilinglokaal voeren, kon ik de veilingklok zien. Ik mocht van Cor mee helpen bomen. Om ongeveer 12 uur waren we thuis.

14 Maart 1945 – Het was vandaag erg mooi weer. Ik ben vanochtend en vanmiddag met Cor mee geweest naar het land, struiken zoeken. We hadden een hele schuit vol.

15 Maart 1945 – Het was vandaag net zulk mooi weer als gisteren. Vanochtend ben ik weer naar het land geweest. Nu heb ik de verrotte kolen, die er lagen, stuk gehakt. Vanmiddag ben ik op de fiets naar Alkmaar geweest. Nелиe heeft me weggebracht en meteen met tante Dилfje afgesproken, dat Jan zondag bij ons te gast zou komen. Grietje en oom Heiko waren aan het schillen ophalen in de Rembrandtstraat in Alkmaar. Ik ging meteen naar ze toe, maar ze waren net klaar. Ik mocht ook mee naar de stal, dan kon ik nog net op tijd thuis zijn. Onderweg vroeg een mevrouw of ze mee mocht rijden, ze moest lopend naar Castricum. Grietje vond het wel goed. Bij de Kattenberg stapte ze weer af, want daar moesten we een zijweg in. Bij die zijweg hadden ongeveer 850 bomen gestaan en nu waren ze weg. Het begon nu onderhand steeds kouder te worden. Eindelijk kwamen we bij de stal, maar Grietje zei, dat we eerst nog bij een boer, die even verderop woonde, de helft van de schillen moesten brengen. Toen we dat gedaan hadden gingen we naar de stal terug, maar oom Heiko was er nog niet, dus konden we er niet in. Maar hij kwam gelukkig gauw, maar toen kreeg Grietje meteen een standje, want ze had die schillen niet aan die boer moeten geven, want nu hadden ze zelf haast niets. We gingen lopend terug en om zes uur waren we bij tante Dилfje. Ik kreeg nog een sneetje wittebrood en een glas melk en toen ging ik naar huis, waar ik even over half zeven aankwam. En ik at lekker, want Cor had



Dick met zijn familie op bezoek in Koedijk

gisteren twee snoeken en twee baarzen geruild voor 4½ pond bonen, en die had Nелиe gebakken.

16 Maart 1945 - Het was erg mistig vandaag en daarom ben ik de hele dag thuis gebleven.

17 Maart 1945 – Vandaag was het weer zulk lelijk weer, maar ´s middags klaarde het wat op en toen ben ik met Nелиe naar Piet Vingerling (de kruidenier) geweest. En Nелиe had een wondje aan haar hand en daar was het verband af gegaan en toen deed Piet er een verbandje om en toen ging het even

dubbel en toen zei hij tegen zichzelf `Ho Piet, ho, denk om je zenuwen`. We zijn ook nog naar de geitjes bij tante Guurtje gaan kijken.

18 Maart 1945 (Zondag) – Het was vandaag weer mooi weer, ze vlogen ook weer erg. ´s Middags zagen we een vliegtuig zo laag, het leek wel een decimeter groot. Om kwart voor elf ongeveer kwam Jantje van oom Heiko en hij had een brief mee van thuis en onder aan de brief had Maartje de poes zijn pootje met inkt afgedrukt. Eerst gingen we in de schuiten spelen, toen dronken we een kopje koffie en ging ik de brief lezen, daarna gingen we eten. We aten bruine bonensoep en daarna aardappels met snijboontjes en pap toe. Na het eten gingen we weer naar de vliegtuigen kijken. Later gingen we weer in de schuiten spelen, waarbij ik nog met me ene been in het water terecht kwam. Toen zei Nелиe dat we maar voor moesten gaan spelen, dat deden we toen. Eerst sneden we voor Jan ze konijnen wat konijnenstammen, daarna voor ons konijn. Daarna gingen we met tante Nелиe het advertentiespel

doen en daarna kwartetten. Toen gingen we wat knikkeren en daarna schuilhokje. Om een uur of zes gingen we eten, en om 7 uur ongeveer ging Jan weg.

19 Maart 1945 – Het was vandaag bewolkt en stormachtig weer. 's Ochtends was ik thuis gebleven, maar 's middags ben ik met Cor mee naar het land geweest. Eerst heb ik de boerenkoolstruiken uitgetrokken en Cor tarwe en haver gezaaid, daarna gingen we de ploeger halen. We moesten met de paardenschuit ook door een heel smal en ondiep slootje, waar we haast niet door konden, maar eindelijk kwamen we bij het land van Cor, dat moest gecult en geëgd worden en toen mocht ik de eg vasthouden. Toen we klaar waren gingen we de ploeger wegbrengen, maar even verder stapte hij uit met de paarden en gingen we alleen met de schuit en de eggen verder. Toen we bij huis kwamen stapte ik uit en ging Cor verder.

20 Maart 1945 – Het was vandaag erg mooi weer, maar er was erg veel wind. 's Middags onder het eten kwam er opeens een jager naar beneden duiken en die schoot op een auto een eind verder op. 's Middags ben ik naar tante Guurtje geweest.



Cor Boon aan het werk op de Fabrieksakker, de akker waar ze in de oorlog werden beschoten

21 Maart 1945 – Het was vandaag weer erg mooi weer, maar gelukkig niet zo veel wind. Maar ik ben de hele dag thuis gebleven, want ik dacht dat Mams wel eens zou kunnen komen, maar ze is niet gekomen. Cor heeft me gewogen en ik ben 2½ pond aangekomen.

22 Maart 1945 – Het is net zulk weer als gisteren. Cor, Gabriël Sloof en ik zijn vandaag aan het struiken zoeken geweest. Om 10 uur moesten we bij Cor in het land zijn. Daarvoor heb ik nog een boodschap gedaan voor Nelie. En om tien uur was ik present. Toen we om 12 uur naar huis gingen was alles al haast klaar, nog een klein stukje moesten we opzoeken en dan nog inladen. Toen we klaar waren met eten, kwam er opeens een hele troep lage vliegtuigen aan, wel 200. Toen Gabriël kwam, gingen we weg en om een uur of drie waren we klaar. Bij huis werden Gabriël en ik door Cor uit de boot gezet. Ik

ging met Gabriël mee naar huis voor een paar boeken, ik kreeg nog wat duikers (rietsigaren) van Gabriël. Toen ging ik naar huis.

23 Maart 1945 – Vandaag was het net zulk weer als gisteren. Ik heb Cor geholpen met aardappelen poten (Cor zou me een brief sturen als de eerste aardappels, die ik gepoot heb, gegeten zouden worden), spinazie zaaien en uien uitleggen. En we hebben een hele boel duikers en twee hulzen gevonden. Om een uur of 6 kwam de besteller van de veiling, voor maandag en woensdag allebei de dagen 3000 kg kool. En omdat er in onze vlet maar 2400 kg ging, moest ik even naar oom Maarten om te vragen of we zijn vlet mochten hebben. Ik kreeg bij oom Maarten nog twee halve eieren.

24 Maart 1945 – Vanochtend ben ik naar tante Trijntje (*Kuiper-de Graaf*) en naar de smid geweest. Bij tante Trijntje heb ik een zakje tarwe en twee plakjes koek gehad. Toen ik weer thuis was heb ik struiken gehakt. We aten boerenkool met vlees. Na de middags ben ik weer naar tante Trijntje geweest om de bloemkoolplantjes te brengen en ik kreeg weer een zakje gepofte tarwe. Daarna heb ik Cor geholpen met kool laden.

25 Maart 1945 – Het was vandaag bewolkt met af en toe een regenbuitje. Vanochtend heb ik helpen kool laden en later heb ik struiken stuk gehakt. 's Middags ben ik met Cor naar oom Dirk en tante Trijntje geweest

26 Maart 1945 – Vanochtend ben ik met Cor naar de veiling geweest. Om een uur of zeven gingen we van huis af. We gingen over St. Pancras. Bij St. Pancras zag ik een blauwe reiger en een paar scholeksters. Om kwart over negen

kwamen we bij de veiling aan. We gingen eerst een sneetje brood in dat café bij de veiling eten, daarna gingen we lossen, we losten in een Hunzeboot, die in een kanaal daar bij Langedijk lag. Het was voor de weermacht, hij moest naar Emden. Maar om in dat kanaal te komen moesten we door een sluis en die schutte om het uur, dus moesten we tot 10 uur wachten om ongeveer 11 uur was al de kool gelost en om 12 uur mochten we weer door de sluis. Toen gingen we ons verdere brood op eten. Om een uur of één gingen we naar huis waar we ongeveer kwart over



Dick in het schuitje

drie thuis en doornat aankwamen, want het was nog begonnen te regenen ook. Om half 4 aten we pas. Na het eten heb ik even gerust en toen Cor geholpen met kool laden voor woensdag.

27 Maart 1945 – Het was vandaag erg mooi weer en ik heb Cor helpen kool laden. Om een uur of half elf kwamen er een paar kennissen van Cor en Nelië, ze kwamen uit Beets. We aten rooie kool en aardappels. 's Middags heb ik me dagboek bijgehouden en bij Cor in de boet geweest. Opeens hoorde ik Puck blaffen, toen keek ik door een raampje en toen zag ik dat Mams er was. Ik holde meteen naar buiten, ik was erg blij dat ze er was, maar ze had een beetje diaree, dus mocht niet zoveel eten, maar bij tante Dilfje heeft ze wat pap gehad en nu krijgt ze hier ook wat pap. Ze had wat oude kleren van mij

meegenomen om ze te ruilen voor eieren, en nu zou Cor vanavond naar iemand gaan, die wel eens eieren voor kleren ruilde. Maar toen hij terugkwam zei hij dat die vrouw morgen zelf zou komen.

28 Maart 1945 – Het was vandaag weer erg bewolkt. Ik ben om half 7 al opgestaan, want ik mocht mee naar de veiling. Ik zat te eten en toen hoorde ik opeens geraas. We dachten, dat het vliegtuigen waren, maar het kwam steeds dichterbij, het was al vlak boven ons hoofd en we durfden niet naar buiten te lopen, maar toen het verder ging gingen we naar buiten, maar we zagen het niet meer. Cor had hem wel gezien. Hij zei dat het een V1 was. Ik liep eerst tot de kerk en daar stapte ik in. We hoorden steeds de grutto roepen. Om 20 min. voor negen waren we bij de veiling. Eerst gingen we weer een sneetje brood eten en toen gingen we lossen. We moesten in een vlet lossen, die naar Nrd. Scharwoude moest, daarna gingen we ons verdere brood opeten. Ongeveer 11 uur gingen we weg. We gingen over St. Pancras, over een meer, dat het Westerdel heette. Toen we vlak bij huis waren, zag ik een paar tureluurs. Om kwart voor 1 waren we thuis. 's Middags kwam die mevrouw van het ruilen en Mams



Cor Boon met zijn freesmachine

wist het gedaan te krijgen, dat ze er 10 eieren, 1 fles melk en 5 kilo aardappelen voor kreeg. Later gingen we naar tante Trijntje. We gingen nog even bij tante Vrouwtje (*Klein-de Graaf*) aan. Bij tante Trijntje kreeg Mams wat aardappels, wat kool en een brood. Toen we weggingen, deden we nog een paar boodschappen bij de Witte Winkel en de smid. 's Avonds aten we brood.

29 Maart 1945 – Het was vandaag weer bewolkt. Om een uur of half 10 is Mams weggegaan. Ze kon gelukkig wel op de fiets komen. Later ben ik nog.....

(Hier ontbreekt een stuk uit het dagboek en is de herinnering van Dick over een bijzonder voorval geplaatst)

Het moet begin april 1945 (*uit andere bronnen is gebleken dat het 19 april 1945 is geweest Dick*) zijn geweest, de juiste datum weet ik niet meer. In mijn herinnering was het mooi weer en Cor had nog wat dieselolie bewaard, die hij wilde gebruiken voor de motor van wat ik maar noem een mechanische cultivator, een "cuul" (*of freesmachine*) zoals hij het noemde. Met de schuit werd het apparaat naar een akker gebracht. De akker, aangeduid met de naam Fabrieksakker, lag dicht achter de bebouwing langs het kanaal.

Wij waren er nog maar nauwelijks toen er twee Duitse soldaten naar ons toe kwamen lopen. Er lag een boot van de Duitse marine in het kanaal, met Duitse soldaten aan boord. Ze moesten daar kennelijk wachten en zodoende waren die twee de wal opgegaan. Ze hadden niets kwaads in de zin, het bleken boeren ergens uit Noord-Duitsland te zijn, die geïnteresseerd waren in het werken met "de cuul".

Cor was met de twee mannen in gesprek toen er een Engels of Amerikaans jachtvliegtuig aankwam. Tot onze schrik dook hij op ons af en begon te schieten. Gelukkig werd er niemand geraakt, maar we

zochten wel allemaal dekking. De Duitse soldaten stapten in de sloot en verstopten zich achter de schuit, ome Cor trok mij mee naar een hoop aarde, waarin een soort loopgraaf was gemaakt en hij ging bovenop me liggen. Dat we dekking zochten bleek achteraf erg goed, want het vliegtuig maakte een grote bocht en dook al schietende nog eens op ons af ook deze keer trof hij bij ons geen doel.

Een verklaring voor het feit dat de jachtvlieger op ons schoot, is waarschijnlijk een samenloop van omstandigheden. De Duitse boot in het kanaal, de twee Duitse soldaten bij ons in het land, en de freesmachine met z'n twee lange handvatten kon gemakkelijk aangezien worden voor een mitrailleur of iets dergelijks. In ieder geval waren wij behoorlijk geschrokken, gelukkig kwam het vliegtuig niet nog eens terug. Later werd bij Cor en Nelie op zolder een kogel terug gevonden.

(vervolg uit het dagboek)

....schoonmaak. Toen moest ik ook nog naar het postkantoor voor tante Guurtje. Later heb ik bij Gabriël gespeeld. Vanmiddag hebben Gabriël en ik bonen gezet en gewied op een stukje land van Sloof. Oom Klaas (*Delver*) is er ook nog geweest.

17 Mei 1945 – Vanochtend heb ik struiken gehakt. Vanmiddag zijn Gabriël, Ger en ik naar het eendennest van zondag geweest om te kijken of er nog eieren in lagen, maar er lag niets in. Ger en ik zijn meteen door naar Alkmaar gegaan, want Ger had zijn fiets bij zich. 's Avonds hebben we gegeten bij tante Ma Houtkoper, en lekker ook, want ze hadden biskwie en kaas en boter van de pakketten en je kon in Alkmaar vandaag wittebrood gewoon op de bon krijgen.



Canadese soldaten in 1945

18 Mei 1945 – Vanochtend heb ik struiken gehakt. Oom Klaas had gezegd, dat Paps en Mams vandaag zouden komen. Ik was er erg blij om dat ze zouden komen. 's Middags zijn Ger en ik naar Alkmaar geweest, want we zouden naar de kaasmarkt, die zou vandaag weer voor het eerst zijn. Bij de gasfabriek kwamen we Paps en Mams tegen. Paps zei dat de kaasmarkt vanochtend al was geweest, maar we gingen toch de stad even in. En we hebben ook nog een paar foto's gekocht van de intocht van de Canadezen.

19 Mei 1945 – Vanochtend hebben Ger en ik een heleboel struiken gehakt. Vanmiddag ben ik mee naar het land geweest. Eerst heb ik gekeken hoe Cor bieten zaaide, toen heb ik wat struiken gezocht en daarna heb ik wat gewied. Toen Cor in de Meer klaar was, gingen we naar de Kapbergakker. Daar heeft Cor ook nog wat bieten gezaaid en toen zijn we naar huis gegaan.

20 Mei 1945 – Vanochtend ben ik aldoor thuis gebleven. Vanmiddag zijn we met zijn allen, behalve opoe (*de inwonende moeder van Cor Boon*) natuurlijk, naar iemand op Schoorl geweest, het waren ook eigenlijk een oom en een tante van mij. Alleen die tante was thuis. Ze hadden daar een heleboel jonge

sikjes, wel 7 en 4 oude geiten. Later zijn we meteen doorgedaan naar oom Dirk en tante Trijntje, want daar zouden we brood eten. 's Avonds kwam er nog onweer en we zijn pas laat naar huis gegaan..

21 Mei 1945 – Het regende vandaag dat het goot. Ger had buikpijn en lag in bed. Paps, Mams en ik zouden vandaag in Heiloo te gast gaan, we zijn maar gegaan omdat het afgesproken was, maar anders waren we niet gegaan. Maar ik vond het geen prettige dag, want 's middags werd ik misselijk. 's Avonds waren we om een uur of 9 thuis. Het is vannacht de laatste nacht, dat ik hier slaap, want morgen gaan we weg. Het was hier erg fijn.

22 Mei 1945 – Vannacht had ik erge buikpijn en vandaag ook nog. Daarom kon ik niet mee naar huis en mocht ik van Nelia tot zaterdag hier blijven en dan zou Ger me komen halen. Ik heb vanochtend nog overgegeven ook.

23 Mei 1945 – Vandaag ben ik opgestaan, want ik was nu weer wat beter. Ik heb ook weer wat gegeten. Vanmiddag toen ik buiten liep, zag ik opeens een vreemd vogeltje, dat ik nog nooit gezien had. Opoe wist ook niet wat het was en Nelia ook niet. Toen heb ik in het vogelalbum gekeken en daar stond een vogel en die leek er wel wat op. Dat was de Fitis, maar we wisten het toch niet zeker of het hem was en Cor wist het ook niet. Maar de Fitis heeft een gele streep boven zijn ogen en nu ga ik er op letten of dat vogeltje dat ook heeft.

24 Mei 1945 – Vanochtend heb ik ontdekt, dat het de Fitis was. Ik ben de hele dag thuis gebleven.

25 Mei 1945 – Vanochtend is Ger gekomen en morgen gaan we samen naar huis. Ger die bracht weer een reep mee en wat aardbeien, want die hadden ze ook gekregen. Vanmiddag zijn we naar Alkmaar geweest, want er waren demonstraties van de Canadezen met tanks en kanonnen en daar gingen we naar kijken. Het was wel eng. Ze schoten met kanonnen en tanks en ze schoten ook een rookgordijn af en ze schoten met lichtkogels. En er waren ook amfibietanks, die kunnen ook varen. Er was ook een mijnenveger, die had een rol met kettingen er aan, en als die rol ging draaien sloegen die loden kogels, die aan het eind van die kettingen zaten, op de grond. En als er dan een landmijn lag ontplofte die.

26 Mei 1945 – Vanochtend zijn we naar Amsterdam gegaan. Ik heb Cor en Nelia bedankt en om een uur of 10 zijn we weggegaan en we zijn behouden thuis gekomen. Ik was erg moe toen we thuis kwamen en ik had ook trek.

27 Mei 1945 – Vanochtend ben ik naar juf geweest. Ze was blij dat ze me weer zag en als ik wou, kon ik 's middags meteen al op school komen eten. Dat deed ik natuurlijk.

Bertie van der Elske is er vanochtend ook nog geweest en hij is 's middags ook blijven eten. Om twee uur ging ik naar school om te eten. Het was soep. Toen ik terugkwam waren er twee Canadezen op visite, Paps had ze meegenomen van

Hier eindigt het dagboek.

Cor Visser

Met dank aan Dick Fopma, Nelia Kuiper en Jan Slikker