

DE NEDERLANDSCHE KNAAP

LIED VOOR DE SCHOOLJEUGD OVER DE BELGISCHE OPSTAND

PRIMO. Levendig.

Al kan ik niet vechten, Voor vrijheid en
regten, Voor koning en staat; Voor
koning en staat; Hoe weinig er-varen, Hoe
jong nog van jaren, 'k Verfoei reeds
't verraad. 'k Verfoei reeds 't verraad.

PRIMO. Levendig.



Al kan ik niet vechten, Voor vrijheid en
regten, Voor koning en staat; Voor
koning en staat; Hoe weinig er - varen, Hoe
jong nog van jaren, 'k Verfoei reeds
't verraad. 'k Verfoei reeds 't verraad.

SECONDO.

Al kan ik niet vechten, Voor vrijheid en
regten, Voor koning en staat; Voor
koning en staat; Hoe weinig er-varen, Hoe
jong nog van jaren, 'k Verfoei reeds
't verraad. 'k Verfoei reeds 't verraad.

SECONDO.



Al kan ik niet vechten, Voor vrijheid en
regten, Voor koning en staat; Voor
koning en staat; Hoe weinig er - varen, Hoe
jong nog van jaren, 'k Verfoei reeds
't verraad. 'k Verfoei reeds 't verraad.

Kon ik hen verdelgen,
 Die muitende Belgen,
 Ik viel hen op 't lijf.
 Ik viel hen op 't lijf.
 Den koning verachten,
 's Lands wetten verkrachten,
 Ziedaar, hun bedrijf.
 Ziedaar, hun bedrijf.

Blijft Neêrland vertrouwen,
 Zijn hope steeds bouwen
 Op God, in den strijd,
 Op God, in den strijd,
 't Zal wis triomferen,
 De Belgen verneêren,
 Der muiters ten spijt.
 Der muiters ten spijt.

XX



XX

Cor Visser

Bron: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, Leiden