

DIEFSTAL KIPPEN EN KONIJNEN

EEN KIJKJE IN HET LEVEN VAN EEN JONG ECHTPAAR UIT KOEDIJK

HET GEZIN VAN HENDRIK NORDER

Hendrik Norder werd op 22 maart 1902 geboren in Veendam. Zijn vader was Geert Norder en zijn moeder Klaassiena Bieze. Hendrik was losarbeider en trok in 1927, zoals al vele werknemers voor hem, uit het noorden of oosten van het land naar Noord-Holland. Hier hadden ze meer kans om werk te vinden.

Hij vestigde zich in de gemeente Wieringen en al kort daarna ontmoette hij Elisabeth Catharina Roobeek, de dochter van Simon Petrus Roobeek en Antje Timmer uit Zuid- en Noord-Schermer.



Zeswielen/Hoornse Vaart

Zij mochten elkaar kennelijk, want Elisabeth werd zwanger en dus, zeker in die tijd, “moesten zij trouwen”.

Dit zal niet door iedereen met gejuich zijn ontvangen, want niet alleen was zij zwanger, ze was ook nog maar 17 jaar en had dus nog nauwelijks kunnen sparen voor haar uitzet. Bovendien was hij Nederlands Hervormd en zij Rooms Katholiek en zoals het gezegde luidde: “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen”.

Het verliefde stel trouwde met toestemming van de ouders op 24 februari 1927 in de gemeente Wieringen en woonde daar korte tijd. Vandaar trokken zij via de Zijpe, Berkhout en Oudendijk naar Koedijk, waar zij zich op 30 mei 1929 vestigden aan de Zeswielen op huisnummer 4.

Het gezin had zich inmiddels uitgebreid met dochttertje Klaassiena, geboren in 1927 in de Zijpe en dochterje Elisabeth Catharina, geboren in 1928 in Berkhout. Op 13 juni 1930 zou in Koedijk nog een zoontje worden geboren, genaamd Geert.

Hendrik was losarbeider en Elisabeth deed het huishouden en verzorgde de kinderen.

Zij hield daarnaast kippen en konijnen en dat zal voor de eieren en het vlees geweest zijn, een welkome aanvulling op het onregelmatige inkomen van Hendrik.

De kippen waren negen Leghorns en een Wyandotte en de konijnen Vlaamse reuzen

DE DIEFSTAL



Leghorn kippen

Het was dinsdag, 14 oktober 1930 en het huis van de familie Norder was verlaten. Hendrik was ver van huis aan het werk in Breezand en zijn vrouw Elisabeth, die inmiddels weer in blijde verwachting was, was met haar twee dochttertjes te logeren bij haar vader en moeder in Zuid- en Noord-Schermer. De kippen en konijnen werden verzorgd door een buurvrouw.

In de nacht van 13 op 14 oktober bleken de kippen en konijnen echter te zijn verdwenen en was er voor de buurvrouw weinig meer te verzorgen.

Na een tip werd er al snel een verdachte opgepakt, die in Purmerend kippen te koop

aanbood. Het was de 46-jarige, zonder vaste woon- of verblijfplaats rondzwervende Hendrik M.

Hendrik Norder werd op zijn werk in Breezand op de hoogte gesteld van de arrestatie en hij spoedde zich naar Purmerend. De kippen werden door hem herkend en een zak met (nog) één konijn daarin bleek ook zijn eigendom te zijn.

Verdachte ontkende de diefstal en beweerde, dat hij in de betreffende nacht had gezworven van Enkhuizen naar Purmerend en dat hij onderweg in een hooiberg had geslapen. Hij zou de kippen van een hem onbekende persoon hebben gekocht en van konijnen wist hij niets. Hij had de kippen met kist gekocht voor 21,50 gulden en verkocht voor 24 gulden.

Getuigen hadden verdachte echter ook gezien:

-Een getuige, zelf op weg naar de markt in Purmerend, had verdachte met nog een man zien fietsen. Ze kwamen uit de richting Alkmaar en een van hen had twee gevulde zakken op zijn bagagedrager.

-Een andere getuige had de twee mannen in Rustenburg zien lopen. Hij haalde ze in met zijn



Wyandotte kip

kettenkar en zag ze toen op de fiets stappen. Op zijn vriendelijke morgengroet gaven zij geen antwoord. Het stel kwam getuige verdacht voor, vooral omdat hij veronderstelde, dat in de zakken pluimvee zat.

-Een getuige had verdachte gezien op de Walingsdijk. Hij zat op de fiets en had twee zakken met levende inhoud bij zich. Op de Purmerender markt trof hij hem nogmaals, nu met kippen.

De verdachte, sinds 1899 al diverse keren veroordeeld voor vermogensdelicten, bleef alles ontkennen, maar werd toch beschuldigd van diefstal van tien kippen en twee konijnen, eigendom van Hendrik Norder.

De officier van justitie eiste voor deze “levensschipbreukeling” een gevangenisstraf en de verdediging zou zich neerleggen bij de uitspraak van de rechter.

De rechtbank veroordeelde hem tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.



Vlaamse reus

EN VERDER

Het leven van Hendrik Norder en zijn gezin ging gewoon verder. Ze verhuisden op 1 december 1930 naar Alkmaar. Van een duivel tussen hen in kon niet worden gesproken, want er werden nog meer kinderen geboren. Zij woonden in Alkmaar op diverse adressen en Hendrik bleef (los)arbeider en grondwerker van beroep.

Of ze in Alkmaar ook kippen, konijnen of ander kleinvee hielden is niet bekend.

Cor Visser

Bron: Alkmaarsche Courant