

# ONZE JEUGDCLUB: U.V.G.

## JEUGD VERVEELT ZICH EN RICHT DAAROM EEN JEUGDCLUB OP

Begin 60'er jaren van de vorige eeuw, was er in Koedijk voor de jeugd van 12 tot 14 jaar niet zo veel te beleven. Dat zal hem mede in de leeftijd hebben gezeten, want als kind ben je dan voor het één te oud, maar voor het ander nog te jong. Een probleem van alle tijden.



Een rondvaart van de U.V.G. met de koolschuit van Piet de Maijer door het Ambacht  
Achter in de schuit de 4 jongens Siem Bloothoofd (met zonnebril), Jaap Molenaar (op de rug gezien), Gerrit de Maijer (aan het roer) en Klaas Kuit. Dan 6 meisjes in het midden, Alie Beets, Annie Boon, Maartje Hartland, Anneke Koedijker, Marja Forrer en Martha Dekker. Dan voor in de schuit staand Joost Riekwel en zittend Cor Visser.  
Niet alle leden van de club waren mee met dit uitje.

Wij verveelden ons dus en daar wilden we wat aan doen. Zo hebben wij na vaak overleggen en vergaderen een club opgericht met het doel uitstapjes, fuiven en andere leuke dingen te organiseren voor onze leeftijdgenoten.

Uiteraard moest de club ook een naam hebben en een passende naam leek ons:

***Uit Verveling Geboren (U.V.G.)***

We mochten in de koolboet van Piet de Maijer op het Oostwijk een hoekje voor onszelf inrichten en daar kwamen we dan regelmatig tezamen. De inrichting bestond uit (dek)kleden, netten, kussens aardappelkisten, koolmanden en dergelijke zaken.

Ook mochten we hier af en toe een fuif houden. Er werd dan muziek gedraaid, er werd gedanst, er werd gepraat en er werd frisdrank gedronken.

Verder weet ik nog, dat we eens naar Bergen zijn geweest waar feest was en vuurwerk.

We zullen ongetwijfeld ook wel eens naar de bioscoop in Alkmaar zijn geweest en een patatje bij Blaauw op de Paardenmarkt hebben gegeten.

Ook zijn we een keer met de koolschuit van Piet de Maijer een rondje door het Ambacht gevaren. (Zie bovenstaande foto)

Maar meestal kwamen we gewoon bij elkaar voor de gezelligheid.



De patatwagen van Blaauw wordt in 1982 gesloopt

Na enige tijd raakte de club toch ook weer in verval. Sommigen, waaronder ikzelf, gingen dan zelf naar elders te dansen. Voor mijn vrienden en mij was dat op de fiets naar Kuilman in Sint Pancras. Daar traden toen de Scorpions op met hun tophit in die tijd "Hello, Josephine". Een geweldige ervaring was dat, hele luide muziek van een echte, ook nog wel Engelse, band!

En zo raakte langzaam onze club met al onze goede voornemens in verval en gingen wij verder op het pad naar onze volwassenheid met steeds weer nieuwe uitdagingen en ervaringen.

Toch is er een heel fijne herinnering aan onze jeugd in Koedijk aan overgebleven.

**Cor Visser**