

# NAAR DE KERMIS IN ALKMAAR

WAT WAS ER ZOAL TE BELEVEN OP DE ALKMAARSE KERMIS IN 1904?

De belangrijkste kermis voor de inwoners van Koedijk was natuurlijk de Koedijker kermis. Gezellig met een zweefmolen, een draaimolen, een schiettent, ballen gooien, touwtje trekken, een snoepkraam, een palingkraam en er hebben zelfs wel eens schommelschuitjes gestaan. En dan was er natuurlijk het kinderfeest, het katknuppelen, de fanfare, de toneelavond en niet te vergeten dansen en muziek! Voor elke leeftijd was er wel iets te doen. Zo was het ongeveer in mijn jeugd in de vijftiger en zestiger jaren. Maar helaas, stonden er meestal niet zo veel kramen, zweven en draaimolens. Soms stond er bijna niets en was er alleen feest in het café. Niet alle mensen gingen meer te kermis en er werd ook niet meer een jaar lang gespaard voor dit feest. De tijden veranderen.



Voor mooie, spannende en sensationele attracties moest je naar de Alkmaarse kermis. Daar stond veel en daar was veel te beleven!

## DE ALKMAARSE KERMIS VAN 1904



Mijn opa, Hendrik Visser (1886-1967) vertelde veel over vroeger, ook over de kermissen in zijn jeugd en over de Alkmaarse kermis in het bijzonder. Ook toen was deze kermis veruit de grootste in de omtrek. Laten we aan de hand van een berichtje in de Alkmaarsche Courant eens over de kermis van 1904 lopen.

Opa en zijn vrienden gingen te voet van Koedijk naar Alkmaar.

Daar aangekomen liepen ze de kermis over.

Door hun leeftijd en financiële middelen zullen ze niet alle attracties hebben bezocht. Maar in de stoomcarroussel gingen ze wel, want daar heeft opa mij verscheidene keren over verteld!

---

## PAARDENMARKT

### A. Wegkamp, Bioscoop

Antoon Wegkamp, de bekende bioscoopexploitant, die met zijn grote, als bioscoop ingerichte tent door het hele land reist, is ook weer op de Alkmaarse kermis vertegenwoordigd. Hij geeft ook hier weer voorstellingen met zijn Grand Cinematograph van levende beelden.

U zult verbaasd staan, wat de mensen tegenwoordig al niet maken kunnen. Er zijn prachtig gekleurde



Honden- en kattentheater

beelden te zien en van het soms zo hinderlijke flikkeren is hier helemaal geen sprake meer. Er zijn tal van grappige scènes te zien waarom men tranen moet lachen, maar ook documentaires en ernstige stukken.

### L. Overmeer-Tewe, Hippodrome

Het beroemdste en grootste hippodroom! Paardendressuur en kunstrijden op paarden.

Tevens rijden op makke paarden, vooral voor dames en kinderen, en voor kleine kinderen rijden op pony's.

Ook kan men rijden op een kameel, zeer interessant, een rit door de woestijn!

De gehele tent is elektrisch verlicht met honderden gloeilampen.

Tevens een Orgel Concert Harmonium aanwezig met gezellige muziek.

### **B. Busnach, Paradedtent**

Gelukkig is ook weer de paradedtent van Busnach op de kermis met zijn Théâtre-Variété. Theatervoorstellingen met veel variété zijn hier voor een redelijke prijs te bewonderen.

### **W. Ahlsweig, Honden- en Kattentheater**

Het honden- en katten theater valt vooral bij het jeugdige publiek in de smaak. De honden en katten treden op als koorddansers, gymnasten, kogellopers en flessenkunstenaars.



**Louis Bouwmeester en zijn toneelgezelschap**

De kat August is de clown van het stel en laat het publiek om zijn dulle grappen uitbundig lachen. Wonderhond Karo kan niet alleen lezen, rekenen en schrijven, maar ook gedachten lezen en kaart spelen met het publiek.

En dan zijn er natuurlijk nog de sprekende honden.

### **P.F. Ludewig, Parijzer Kunst-kabinet**

Madame Ludewig, degelijke Astrologiste en Planeetkundige, is dit jaar ook weer op de kermis aanwezig met haar goed ingerichte tent het "Parijzer Kunst Kabinet Minerva".

---

## SCHOUWBURG BIJ DE GROTE KERK

### **Haarlemsch Toneel, Directeur L. Bouwmeester**

Het Haarlemsch Tooneel, onder leiding van Louis Bouwmeester, zal weer verschillende toneelstukken op de planken brengen, onder andere het stuk "Schakels" van Herman Heijermans.

Een bezoekje aan de voorstelling van dit beroemde toneelgezelschap zal zeker de moeite waard zijn!



---

**LAAT**
**A.H. Wijlacker, Schouburg (tent)**

Het Nederlandsch Tooneelgezelschap zal onder leiding van hun directeur A.H. Wijlacker in de schouburgtent een reeks van voorstellingen geven. De heer Wijlacker is een goede bekende. Hij trekt elk jaar weer veel publiek en oogst veel succes met zijn voorstellingen.

**C. Schoenmaker, Carrousel**

De welbekende draaimolen van Schoenmaker. Altijd een succes!



Circus Kinsbergen

---

**DOELEVELD**
**Gebr. Kinsbergen, Circus Rudolf en Jacques**

Ook dit jaar weer een circus van naam op de kermis van Alkmaar: Circus Rudolf en Jacques Kinsbergen. Zeker een bezoek waard!

---

**STENENBRUG**
**Victor Consael, Beignetkraam**

“Victor Consael de Paris” is beroemd om zijn “beignet aux pommes”, ofwel appelbeignets met verse



appelen gebakken. Verder kunt u hier ook, onder het luisteren naar een gezellig stukje muziek, genieten van zijn heerlijke poffertjes, Brusselse en Hollandse wafelen.

**G.C. van der Zee, Wafelkraam**

Zonder wafels zou geen kermis compleet zijn. Hier zijn ze weer volop te krijgen.

---

**HOFPLEIN**
**L. Benner, Stoomcarrousel**

Electro Select Palace Carrousel Salo, een geheel naar de eisen des tijds ingerichte Stoomcarrousel. Ingericht voor allerlei eigenaardige vermakelijkheden en dit jaar voorzien van een buitengewone nieuwigheid, bestaande uit een kunstig mechanisme, waardoor duizenden liters water uit een aantal fonteinen spuiten, welke in een artistiek gebeeldhouwde façade geplaatst zijn en die 's-avonds door de veelkleurige lichten aan het geheel een toverachtig effect geven.

De Carrousel is geheel vernieuwd en er zijn ventileurs aangebracht, waardoor in de Carrousel een steeds zuivere en frisse atmosfeer heerst.



De beroemde Manufacture Gavioli et Cie te Parijs leverde voor het prachtige Orchestrium een geheel nieuw repertoire van muziekstukken.

De stoomcarroucel van Benner, we horen hem al met de stoomfluit en we zien hem al draaien met de molen. Meer kan ik er niet van vertellen, hoeft ook niet, hou je portemonnee maar klaar!

**J.F. Wagendrever, Wafelen- en poffertjessalon**

Even uitrusten, even lekker zitten en ondertussen van heerlijke wafels of poffertjes genieten



Vlooientheater

---

**NIEUWESLOOT**
**De Leeuw, Photograaf**

Laat hier een leuke kermisfoto maken. Leuke herinnering voor later!

**P.F. Baart, Reuzin van Vlaanderen** Voor het eerst op deze kermis, de Reuzin van Vlaanderen. Deze zwaarste vrouw van Europa heeft het kolossale gewicht van 480 pond!  
Komt dat zien!

### **Witteveen, Vlooientheater**

Zie in het vlooiencircus hoe de vlooiën als paarden de koetsjes vooruit trekken, hoe voetballende vlooiën doelpunten kunnen maken en niet te vergeten de vlooiendraaimolen.  
Komt dat zien, maar laat de vlooiën hier!

### **Mullens en Dobber, Wonderspinnen**

De dochter van Prof. Mullens geeft zeer belangwekkende spiritistische séances.  
Wie zijn karakter eens wil laten uitpluizen en verklaren, moet hier zeker heen gaan.

### **Wed. Lenz en Wed. Kabalt, Schiettenten**

De schiettenten waar scherpshutters, ook hier uit de omgeving, hun vaardigheid kunnen tonen.



Voor de beste schutters zijn er zelfs prijzen beschikbaar.



### **J. Koster en P. Florijn, Eieren- en Zuurkramen**

Lekker fris! In zuur ingelegde augurken, haring en dergelijke.  
Of toch liever een gekookt ei?

### **Harderdorf, Panorama**

De voorstelling van het landschap is rond het midden van de tent aangebracht. Door de speciale

illusionistische middelen waant u zich echter midden in het echte landschap.  
Beleef dit mee en kijk tot aan de horizon!

---

## **KORTE NIEUWESLOOT**

### **D. Winter, Carrousel**

De bekende draaimolen is ook weer aanwezig.

### En verder!

Verder zijn er nog de nodige galanteriekramen en kramen met paling, nougat, ijs en suikerwerken.

En niet te vergeten, een hapje en drankje toe!



Daarna weer voldaan naar Koedijk, te voet.

### Cor Visser

Met dank aan mijn opa Hendrik Visser (1886-1967)