

PRINS KAREL VAN BELGIË

PRINS KAREL VAN BELGIË MET ZIJN JACHT "AMAZONE" IN KOEDIJK VOOR ANKER

Eind augustus 1938 voer een jacht door het Noordhollands kanaal, groter dan de prinselijke "Piet Hein" en opvallend door haar gracieuze lijnen. Het was de "Amazone", die in Den Helder was binnengekomen en op weg was naar Amsterdam. Het jacht ging in Koedijk een nacht voor anker. Op zich geen bijzonderheid, dat een groot jacht door het kanaal vaart, maar in dit geval was dit anders, want het jacht voerde de Belgische standaard en had een hoge gast aan boord, prins Karel van België.



Bericht uit de Schager Courant

Journalisten van de krant vernamen dit nieuws, maar konden niet in contact komen met de gasten of de bemanning. Op de wacht na, was alles in rust op het jacht en deze wacht bleef onbereikbaar voor de journalisten.

De volgende ochtend hervatte het schip haar reis weer en bij het doorvaren van de Koedijkervlotbrug toonden de opvarenden opvallend veel belangstelling voor deze brug.

En verder ging de reis door Alkmaar, langs het Alkmaarder meer en door de Zaanstreek op weg naar Amsterdam.



Prins Karel van België

Veel Koedijkers zullen het grote jacht wel hebben opgemerkt, maar dat er zulk hoog bezoek aan boord was, zullen zij niet geweten hebben.

Prins Karel (1903-1983) was de broer van de toenmalige koning Leopold III. De koning werd in 1940 door de Duitse bezetter afgezet.

Na de bevrijding van België in 1944 werd Karel tot regent van België benoemd. Dit regentschap duurde tot 1950. Aanvankelijk werd hij benoemd, omdat zijn broer door de Duitsers was weggevoerd en niet terug kon komen, daarna, omdat de Belgen zijn broer niet meer terug wilden als koning vanwege

zijn gedragingen in deze zelfde oorlog.

Na de regentschap trok Karel zich terug uit het openbare leven en verbleef in zijn villa in Oostende. Hij tekende en schilderde veel en onderhield vele contacten met de artistieke wereld. Zijn artistieke werk werd ook geregeld tentoongesteld.

In 1983 overlijdt hij in Oostende.

Zou hij ooit nog wel eens hebben teruggedacht aan de vlotbrug in Koedijk?

Cor Visser

Bron: Schager Courant